

Stichting Cœur d'Afrique



Start van de kerstvakantie: kerstboom versieren



De dag van Chamila's doop 17-12-23



Zwemmen op de dag
van de eenheid,



Nog even terugkijken op een bijzonder 2023

We zijn erg dankbaar voor uw betrokkenheid en steun in 2023, mede daardoor kon het project Embrace verhuizen naar het nieuwgebouwde Embrace Center; konden de kinderen dagelijks ondersteund worden voor onderwijs, voeding, gezondheid en gezelligheid; en waardoor ze elke dag uit de Bijbel hoorden. We hopen ook het komende jaar weer op uw steun te kunnen rekenen om uit te kunnen blijven reiken naar (meer) kinderen.

Chamila gedoopt!

Chamila was jaren geleden de eerste die door Marieke ondersteund werd om naar school te gaan en ze is dan ook de oudste van alle Embrace kinderen. Ze heeft spasmen, en op school heeft ze op een gegeven moment haar plafond bereikt. Daarna heeft ze een training gehad in het maken van sieraden en daar doet ze nu goede zaken mee! De afgelopen jaren is ze vooral ook veel volwassener geworden, ook in haar geloof. Ze is daarmee een voorbeeld voor de anderen, en moedigt hen ook regelmatig aan in het geloof. Op zondag 17 december 2023 heeft Chamila zich laten dopen. Het was bijzonder om daar met elkaar getuigen van te zijn geweest!

Kerstvakantie '23/'24

De kerstvakantie begon met het ophalen van de schoolrapporten op 22 december, waaruit bleek dat toch nog een heel aantal kinderen er hard aan zullen moeten trekken dit jaar. Anderen lieten juist een verbetering zien, of halen stabiel goed cijfers. Op dezelfde dag kregen de kinderen nieuwe kleren zodat ze er met kerst (en daarna

natuurlijk ook) mooi uit kunnen zien. Op zaterdag 23 december vierden we kerst met een grote groep kinderen, want de Embrace kinderen mochten hun broertjes en zusjes meenemen, en ook de kinderen uit de buurt waren van de partij. We hebben een tekenfilm van het kerstverhaal gekeken, gezongen, spelletjes gespeeld, gegeten, en de kerstboodschap werd ook nog op enthousiaste en creatieve wijze aan de kinderen verteld. Als afsluiting werd er nog vol energie gedanst waarna de kinderen weer naar huis vertrokken om de dagen daarna kerst met hun familie te kunnen vieren. Op zaterdag 30 december sloten we het jaar alvast af met Embrace. Er werd heerlijk uitgebreid gekookt met hulp van een aantal kinderen, terwijl de andere kinderen druk bezig waren met het voorbereiden van een musical die na het eten ten tonele werd gebracht. De (korte) musical was gebaseerd op de gelijkenis van de zaaier en liet zien hoe vaak en hoe makkelijk we afgeleid worden van God en Zijn Woord, maar dat Jezus ons bevrijdt en verlost van de verkeerde invloeden van deze wereld die aan ons trekken.

Traditionele Burundese drums

In december was er nog een hoogtepunt. Het was een langgekoesterde wens om traditionele Burundese drums voor Embrace te kunnen aanschaffen en de jongens te kunnen trainen in het spelen ervan. De drums waren al zo'n twee maanden geleden speciaal gemaakt voor Embrace, maar toen moest er nog een autorisatie komen van de overheid om de drums ook daadwerkelijk te mogen bespelen. Deze toestemming kregen we in december. Toen we dit nieuws deelden met de kinderen werd er letterlijk op en neer gesprongen, gedanst en iedereen omhelsd van blijdschap! Inmiddels zijn de eerste drumlessen geweest en de jongens gaan met grote sprongen vooruit.

** Het Project Embrace wordt ondersteund door een samenwerking van Stichting Cœur d'Afrique en Stichting Embrace Burundi.*

Contact:

Stichting Cœur d'Afrique
Lijsterbeslaan 38
4128 SK Lexmond
info@coeurdafrique.nl
www.coeurdafrique.nl

NL28 RABO 0319 4084 26

5 februari: de dag van de eenheid in Burundi

Burundi kent een roerige geschiedenis van burgeroorlogen, maar elk jaar op 5 februari staat het land stil bij de toewijding aan de eenheid. Dit is een nationale vrije dag en de kinderen hebben dan dus ook vrij van school. Daar hebben we van geprofiteerd door met z'n allen naar het zwembad te gaan. Dat was een groot succes: Wat was iedereen weer aan het genieten van het water en het met elkaar zijn, als één grote familie! Het was mooi om op die manier ook de eenheid te hebben gevierd. En als ik die blije gezichten zie en de vrolijke geluiden hoor, dan raakt het me steeds weer: Veel van deze kinderen komen uit hele gecompliceerde en gebroken thuissituaties vol onenigheid, maar nu kunnen ze gewoon even voluit en in alle vrijheid genieten. En wij met hen!

Gebedspunten:

- ⇒ Dat de economische situatie in Burundi mag verbeteren
- ⇒ Voor de kinderen die moeilijk mee kunnen komen op school
- ⇒ Voor de moeilijke thuissituaties en de negatieve invloeden waar de kinderen in leven
- ⇒ Voor vernieuwde energie, motivatie en wijsheid voor het Embrace team en de staff