

Stichting Coeur d'Afrique



Kenny

In de kerstvakantie moest Kenny (die de broze botten ziekte heeft) opnieuw geopereerd worden aan zijn beide benen. Het was zwaar, maar hij heeft zich er dapper doorheen geslagen. Hij zit nog wel met beide benen in het gips, maar behoudt zijn positiviteit. Ondertussen gaat hij door met school waar hij hele hoge cijfers haalt en wordt hij steeds meer bedreven in het spelen van piano.

De foto hierboven is van Kenny in het ziekenhuis toen een aantal van zijn Embrace 'broers' hem kwamen bezoeken.

Start van de bouw van het Embrace centrum

Het kost meestal nogal wat tijd en moeite om in Burundi officiële papieren in orde te krijgen, en zo ook voor de aankoop van het land voor de bouw van het nieuwe Embrace centrum. Gelukkig kon er al wel begonnen worden met het bouwen van de ommuring. Inmiddels is dat helemaal af en worden de voorbereidingen getroffen voor het leggen van de funderingen. Heel mooi om te zien hoe dit alles steeds concreter en echter wordt! Uw gift blijft hard nodig om het volledige bouwplan te kunnen realiseren en hopelijk voor het eind van 2021 het gebouw in gebruik te kunnen nemen.

Rapporten, Kerst en Oud & Nieuw

Op 24 december ontvingen de kinderen hun schoolrapporten en alle kinderen hadden een eindresultaat dat voldoende is! Sommigen met moeite en anderen met vlag en wimpel. Gelukkig kon er dus een heel vrolijk kerst gevierd worden zonder teleurstellingen maar met een extra lekkere maaltijd en nieuwe kleren. Het jaar 2021 zijn we ook goed begonnen met de kinderen door te gaan zwemmen waarna we een barbecue hebben gehouden.

Samuella en Estella

Sinds vorig jaar is Samuella bij Embrace gekomen. Ze wordt door een andere organisatie ondersteund om naar school te gaan, maar ze kwam bij Embrace voor goede maaltijden, hulp

bij het huiswerk en ontspanning. Door haar moeilijke thuissituatie heeft de andere organisatie uiteindelijk besloten haar in een Burundees pleeggezin te plaatsen. Het lijkt daar goed met haar te gaan en zo nu en dan komt Samuella nog langs bij Embrace.

Estella is het kleine zusje van twee Embrace kinderen en is nieuw bij Embrace gekomen. Een paar maanden geleden was ze erg ziek, verzwakt en ondervoed en daarom is ze een tijdje bij Embrace gebleven om aan te sterken. Ze is nog altijd zwak en wordt regelmatig ziek, dus we hebben besloten haar ook 'officieel' op te nemen als één van de Embrace kinderen zodat ze meer regelmaat in voeding en zorg krijgt en hopelijk over een tijdje ook naar school kan gaan.

Visie voor 2021

In 2021 zal er veel focus liggen op de bouw van het nieuwe Embrace centrum, maar we willen de kinderen uiteraard altijd in het middelpunt houden. We willen ons dit jaar blijven toewijden op hun taalontwikkeling (frans en engels). Daarnaast willen we belangrijke thema's rond de puberteit met de opgroeiende kinderen behandelen. Het delen van het Woord van God en onze voorbeeldrol daarin blijft een prioriteit.

* Het Project Embrace wordt ondersteund door een samenwerking van Stichting Coeur d'Afrique en Stichting Embrace Burundi (eerst "Shout for Joy" genaamd).



Blijheid na het zwemmen in de kerstvakantie. (Estella links onderin).



Extra feestelijk eten ('brochette') om het nieuwe jaar in te luiden!



De ommuring van het nieuwe Embrace centrum staat. Voorbereidingen voor de fundering worden getroffen.



Béni & Alexandra

Kerst en Oud & Nieuw in Nederland

Nadat het een aantal keer niet door kon gaan om naar Nederland te reizen, heeft Alexandra uiteindelijk toch kerst en oud & nieuw met familie en vrienden in Nederland kunnen vieren. Het reizen is een stuk ingewikkelder geworden, maar alles is goed verlopen. Ze heeft een heel goede tijd in Nederland gehad en is sinds half januari weer terug in Burundi.

Nieuwtje!

Net voordat Alexandra naar Nederland vertrok, werd ze op het vliegveld door mede-Embrace teamlid Béni ten huwelijk gevraagd: En ze heeft "ja" gezegd!

Contact:

Stichting Coeur d'Afrique
Lijsterbeslaan 38
4128 SK Lexmond
info@coeurdafrique.nl
www.coeurdafrique.nl

NL28 RABO 0319 4084 26