

VAN DE STRAAT NAAR
DE SCHOOLBANKEN



Op 11 september zijn de scholen in Burundi weer begonnen. Door het project konden **10 kinderen van de straat naar de schoolbanken!** Ze hebben een uniform, schooltas en schriften gekregen. Vier van de kinderen ziet u hierboven op de foto op hun eerste schooldag.



Lokale projectteam



Voortgang bouw op het terrein

Contact

Stichting Cœur d'Afrique
Lijsterbeslaan 38
4128 SK Lexmond
info@coeurdafrique.nl
www.coeurdafrique.nl

NL28 RABO 0319 4084 26

Nieuwsbrief

September 2017, nr.1

Stichting Cœur d'Afrique



Van start !

In 2015 zijn de ideeën geboren, in 2016 zijn ze verder uitgewerkt en net voordat het jaar 2017 begon, is **Stichting Cœur d'Afrique** officieel opgericht.

Vanwaar al deze moeite?

Dat komt voort uit het zien van twee dingen:

- ◆ De **schrijnende situatie** van kwetsbare kinderen en jongeren die veelal op straat leven;
- ◆ De kans om hier structureel een **positieve verandering** in te brengen.

We hebben niet de illusie het hele probleem van straatkinderen op te kunnen lossen, maar voor elk kind voor wie wij een kans zien het een waardiger bestaan te geven, willen we die kans grijpen. Dit zal niet lukraak gebeuren, maar op een zo **structureel en duurzaam** mogelijke manier.

Hoe gaan we dat concreet doen?

Het is onze visie om bij te dragen aan een **waardiger bestaan** voor kwetsbare kinderen door de **toegang tot onderwijs** voor hen te bevorderen. In samenwerking met Stichting Shout for Joy en de kerk CLM (Christian Life Ministries) gaan we deze visie praktisch maken in het project 'Embrace' in Bujumbura. In dit project worden kinderen die op straat leven in Bujumbura, ondersteund om (weer terug) naar de basisschool te gaan.

Deze ondersteuning bestaat uit:

- ◆ Schoolgeld -en benodigdheden;
- ◆ Voorzien in een maaltijd;
- ◆ Huiswerkbegeleiding;
- ◆ Vaardigheidstrainingen;
- ◆ Medische zorg.

Om dit te faciliteren, wordt er een centrum opgericht waar de kinderen na schooltijd terecht kunnen. Hier zal er persoonlijke aandacht voor hen zijn en zullen zij ook in aanraking worden gebracht met het Evangelie.



Waarom een maaltijd?

Het voorzien in een maaltijd voor de schoolgaande kinderen is een essentieel onderdeel. Is dat wel een duurzame oplossing? Je zou denken van niet, maar er is gebleken dat het krijgen van een maaltijd een **belangrijke stimulans** is voor ouders om hun kind naar school te sturen en daar te houden. En als de kinderen hun school daardoor afmaken, geeft hen dit veel meer kansen op een waardig bestaan (duurzaam dus!). Om dit te kunnen realiseren, wordt er een keuken gebouwd op het terrein. De kosten voor de **keuken en de benodigde attributen** (zoals pannen, borden en bestek) zijn nog niet gedekt. Daarom vragen wij **uw bijdrage**. Met uw steun kunnen de kinderen op schooldagen een maaltijd krijgen waardoor ze **extra gemotiveerd** zijn **om naar school te gaan!**